

MUZIEK Ontmoeting tussen fanfares met dezelfde naam uit Sittard, Sint Jansteen (Zeeland) en Meddo (Gelderland)

Bonte parade met drie Sint Jannen

Fanfare Sint Jan uit Sittard had afgelopen weekend wel heel bijzonder bezoek. Twee naamgenoten uit Zeeland en Gelderland togen naar het zuiden voor een muzikaal treffen: Sint Jannendag.

door **Hanneke Drohm**

Sint Cecilia's, Juliana's en Wilhelmina's zijn er in Limburg in overvloed. Maar een harmonie of fanfare die Sint Jan heet? Daar zijn er maar een paar van. Zoals fanfare Sint Jan uit het Sittardse Leyenbroek. Het lijkt de vereniging leuk om ook eens andere Sint Jannen te treffen en zo komt het dat deze zaterdag een wel heel bont gezelschap door de binnenstad van Sittard trekt.

Een flinke fanfare, zo'n 120 man sterk, trekt veel bekijks. Dat het geen gewone muziekvereniging is, is het publiek direct duidelijk door een mengelmoes aan uniformen. Het zijn de Sint Jannen van Leyenbroek, Sint Jansteen (Zeeland) en Meddo (Gelderland), maar dan door elkaar gemixt. „We zijn alle drie kleine verenigingen met zo'n 40 tot 45 spelende leden”, vertelt Maurice Latten van de Sittardse Sint Jan. „Het leek ons heel gaaf om eens met een écht groot korps te spelen. En omdat het dan ook top moet klinken - we willen een goed visitekaartje afgeven - lopen de instrumentgroepen bij elkaar en niet de verschillende fanfares. Bovendien hebben we vóór deze parade, uiteraard met een lekker stuk Limburgse vlaai als bodem, gerepe-



Gebroederlijk trekken de leden van de drie Sint Jannen samen door de straten van Sittard.

foto **Annemiek Mommers**

teerd. Marsen zijn meestal gemakkelijk te spelen, maar het is goed even muzikaal kennis te maken.” Latten vertelt hoe de drie Sint Jannen elkaar tien jaar geleden leerden kennen in Sint Jansteen. „De Zeeuwen benaderden ons voor een gezamenlijk concert. We dachten

‘waarom niet?’ en zijn met een bus die kant op gegaan. Je weet niet wat je kunt verwachten. Zeeland, daar zal het wel rustig aan gaan, was ons vermoeden. Niet dus, het was beregezellig.” Hoewel de verenigingen zich direct vinden, komt het toch maar niet

tot een tweede Sint Jannendag. Een verenigingsjaar vliegt om en zit al boordevol activiteiten. „Maar daar meldden onze collega's uit Meddo zich”, lacht Latten. „Of ze bij ons mochten spelen tijdens een weekend Limburg. Dat was de prikkel om een grootse Sint Jannendag

op te zetten.” Na de streetparade, een barbecue én een concertavond in de fanfarezaal is voor de Sint Jannen maar één conclusie mogelijk: er komt een derde Sint Jannendag in Meddo. En snel, want weer tien jaar wachten... Dat is veel te lang.